



CONNECTING YOU,
THEN AND NOW

De reformatie en jij

Leestekst voor de zondagsschool

500 jaar geleden - de reformatie en jij

Stel je eens voor dat je **500 jaar geleden** leefde... In allerlei opzichten zou je leven er dan anders uitzien. Grote kans dat je niet op school zou zitten, maar aan het werk zou zijn. In de leer bij je vader of een andere vakman. Studeren was lang niet voor iedereen weggelegd. Als meisje kwam je daar zeker niet voor in aanmerking: je kon thuis meehelpen of bij een ander aan het werk in de huishouding.

Ook je huis en het dorp waarin je woonde zagen er heel anders uit. Een stuk kleiner waarschijnlijk dan je huis nu, en uiteraard zonder alle moderne gemakken. Geen elektrische apparaten, geen lichtknopjes... En ook de luxe van een toilet en badkamer zoals wij die hebben, kende je niet. Probeer je daarnaast eens voor te stellen dat de wereld die je kent niet veel groter is dan je eigen dorp omdat je je dorp normaal gesproken nooit uitkomt. Je weet nauwelijks wat er aan de andere kant van het land, laat staan aan de andere kant van de wereld gebeurt.

500 jaar geleden: een compleet ander leven. Dat geldt ook voor het leven in de kerk. We staan in 2017 stil bij de 500^e verjaardag van de reformatie. Een gebeurtenis met heel belangrijke gevolgen voor de kerk. Maar wat veranderde er dan precies door de reformatie? Om dat een beetje te begrijpen, kijken we even terug naar het leven van 500 jaar geleden.

Stel je voor... Met je ouders bezoek je van tijd tot tijd een kerkdienst. Tijdens de dienst valt er van alles te zien: niet alleen de vele versieringen en schilderijen in de kerk, maar ook in de dienst zelf. Voorin de kerk doen de misdienaren hun werk. Omdat je op 12-jarige leeftijd communie hebt gedaan en hiermee je geloof beleden hebt, mag je deelnemen aan de mis. De mis heeft te maken met het offer van Christus aan het kruis; het is alsof Hij in de mis opnieuw geofferd wordt. Alle gelovigen ontvangen een stukje brood en de priester drinkt ook wat wijn. De priester speelt een belangrijke rol in de dienst, maar wat hij zegt, versta je niet. De dienst is namelijk in het Latijn. Sommige klanken ken je min of meer wel uit je hoofd, omdat ze elke keer hetzelfde zijn. Een van de zinnen klinkt als 'hocus pocus pilatus pas'. Maar wat het betekent, weten zelfs je ouders niet. Als de priester het maar weet, dan zal het wel goed zijn.

Thuis neemt het geloof een belangrijke plaats in. Niet dat er dagelijks in de Bijbel gelezen wordt, dat is alleen voor de geestelijken, de priesters en bisschoppen, weggelegd. De Bijbel is namelijk ook in het Latijn en daarom voor jou niet te lezen. Wel doen je ouders en jijzelf hun best om goede werken te doen. Dat is hard nodig om zalig te worden en de hemel te verdienen. Door trouw je gebeden op te zeggen bijvoorbeeld. Als je bidt, doe je dat niet alleen tot God. Je bidt juist ook tot de heilige Maria of andere heiligen. Zij staan dichterbij ons mensen dan God Zelf, en daarom kunnen ze een goed woordje voor je doen bij God. Deze heiligen vereert je, zo ongeveer zoals je God Zelf vereert.

Je probeert goede werken te doen: het beste zoeken voor je naaste en leven naar Gods geboden. Maar dat lukt natuurlijk nooit goed genoeg. Daarom moet je telkens naar de priester om je zonden op te biechten. Wanneer je een zonde begaan hebt, kun je ook een aflaat kopen. Je telt een flink bedrag neer en dan ben je van de schuld af. Zo moet je je plekje in de hemel dus verdienen, door goede werken en het kopen van aflaten. Je probeert je kerkelijke plichten na te komen en goed te leven om bij God in de gunst te komen, maar of het goed genoeg is...? Dat weet je nooit zeker!

500 jaar geleden: mensen zoals Martin Luther en Johannes Calvijn lezen in de Bijbel dat veel dingen in de kerk niet kloppen. Als ze deze dingen hardop zeggen, ontstaat er veel discussie. Helaas wil een groot deel van de kerkelijke leiders hier niet naar luisteren. Daardoor ontstaat een nieuwe kerk waarin de dingen die Luther en Calvijn in de Bijbel ontdekten wel worden veranderd. Dit noemen we de reformatie.

In onze tijd zijn er veel kerken die zo uit de reformatie zijn voortgekomen. Ook jij zit waarschijnlijk in zo'n kerk. In die kerk kun jij de dominee prima verstaan want de hele dienst is in het Nederlands. Je wordt bij de dienst betrokken in het zingen en bidden. Niet de mis maar de preek staat centraal in de kerkdienst, je hoort het Woord van God.

Jij hebt je eigen Bijbel die je lezen kunt in je eigen taal. De Bijbel bestuderen is niet alleen mogelijk voor de dominee. Iedereen kan dat Woord lezen om zo te horen wat God te zeggen heeft en om te onderzoeken of dat wat je hoort in de kerk klopt met de Bijbel. Je gelooft niet omdat de dominee het zegt, het gaat om het Woord van God Zélf. Alleen door het Woord.

Het dienen van God is iets van elke dag. Thuis lees je je Bijbel en zoek je God in het gebed. Bidden doe je alleen tot God. Door Jezus Christus mag je tot de Vader naderen. Je bidt niet tot Maria of de heilige Petrus: het vereren van mensen is niet goed. God alleen de eer.

Zalig worden kun je niet omdat je goed leeft en goede werken doet. De plaatsen in de hemel zijn al helemaal niet te koop. Je wordt alleen gered door het offer van Jezus Christus. Hij heeft alles verdiend omdat Hij aan het kruis heeft betaald. Door het geloof in Hem kun je zalig worden. Alleen door geloof, alleen door genade, alleen door Christus.

500 jaar geleden vond de reformatie plaats. Ben jij er blij mee? Ben je er dankbaar voor? Denk er eens over na als je je Bijbel leest of naar de preek luistert. En dank God ervoor dat Hij Zich ook aan jou laat horen. God alleen de eer!