

De feiten op een rij

31 oktober 1517	Luther publiceert vijftien negentig stellingen door ze vast te laten spijkeren aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Door anderen worden ze later ook gedrukt en razendsnel over het hele Duitse Rijk verspreid.
12-14 oktober 1518	In opdracht van de paus wordt Luther verhoord door kardinaal Cajetanus, die hem met dwang op andere gedachten probeert te brengen. Ook probeert hij te voorkomen dat de kwestie al te zeer in de openbaarheid komt. Dit mislukt, doordat Luther een verslag van het verhoor in druk laat verschijnen.
27 juni-16 juli 1519	In Leipzig vindt een dispuut plaats tussen Luther en zijn medestander Karlstadt aan de ene kant, en Johannes Eck aan de andere kant. Het leidt tot een veroordeling van Luther door de universiteiten van Keulen en Leuven.
15 juni 1520	Paus Leo X veroordeelt eenenveertig dwalingen van Luther en dreigt hem in de ban te doen als hij zich niet op andere gedachten laat brengen.
Augustus 1520	Luther publiceert <i>Aan de christelijke adel van de Duitse natie</i> , waarin hij duidelijk maakt wat er volgens hem in de kerk allemaal veranderen moet.
6 oktober 1520	Luther publiceert <i>De Babylonische Gevangenschap van de Kerk</i> , waarin hij forse kritiek uit op de zeven sacramenten van de Roomse Kerk.
10 oktober 1520	Luther krijgt officieel te horen, dat de paus bedreigd heeft hem in de ban te zullen doen.
November 1520	Luther publiceert <i>De vrijheid van een christen</i> , dat hij opdraagt aan paus Leo X. Hij vat erin samen hoe hij de dingen op dat moment ziet.
1 december 1520	Luther publiceert <i>Verklaring van mijn artikelen</i> , waarin hij uitlegt waarom de veroordeling van de paus hem niet overtuigd heeft.
10 december 1520	Luther verbrandt het schrijven van de paus, waarin deze hem dreigt in de ban te doen.
3 januari 1521	Luther wordt door paus Leo X officieel in de ban gedaan.
6 maart 1521	Luther krijgt de opdracht om zich in Worms op de rijksdag te verantwoorden voor keizer Karel V.
17 en 18 april 1521	Luther wordt op de rijksdag in Worms verhoord voor de keizer. Hij weigert zich op andere gedachten te laten brengen. Hij zou gezegd hebben: 'Hier sta ik, ik kan niet anders. God helpe mij'.
26 mei 1521	Luther wordt ook door keizer Karel V in de ban gedaan.