

Niet wie heeft, maar wie geeft, is rijk



In Haïti heeft een hevige orkaan enorme schade aangericht. Er zijn veel scholen verwoest. Jullie school besluit voor de opbouw van die scholen een geldinzamelingsactie te houden. Natuurlijk vraag je geld aan je ouders en aan opa en oma. Dan zie je je eigen spaarpot staan met ongeveer 50 euro erin. Je spaart voor iets wat je graag wilt hebben.

Vraag

Haal jij ook geld uit je spaarpot?



Martin Luther was heel vrijgevig. Als er arme mensen bij hem aanklopten, kregen zij altijd iets mee. 'God is rijk', zei hij op een keer tegen zijn vrouw Käthe, 'Hij zal het wel weer goed maken. Daarom lieve Käthe, als wij geen geld meer hebben, dan moeten de zilveren bekers er maar aan geloven. Als je wat wilt bezitten, moet je juist geven.' (Die zilveren bekers waren een geschenk van de keurvorst.) Luther was niet gericht op geld verdienen en veel geld hebben. Hij wilde voor zijn werk voor de kerk geen geld ontvangen.



Als je wat wilt bezitten, dan moet je juist geven.

Hieronder lees je nog een paar uitspraken van Luther die laten zien hoe Luther over geld en bezit dacht.

- *Als je een arme man met geld aan voedsel helpt, dan doe je meer dan wanneer je voor alle heiligen een kerk bouwt.*
- *Wie goederen bezit moet een heer zijn over die goederen. Maar als hij een heer is, dan dienen die goederen hem, maar hij dient niet die goederen. Daarom helpt hij de armen met zijn bezit en hij geeft aan hen die niets bezitten. Als hij dan iemand ziet die geen warme jas heeft, dan zegt hij tot zijn geld: Kom op, jonker 'euro',*

hier is een arme, naakte man die geen warme jas heeft, hem moet je dienen. Zo doen alle christenen.

Vragen en opdrachten

1. 'Armoede in de wereld klaagt christen aan'. Dat was de kop boven een artikel in een christelijke krant. Wat zou er gebeuren als veel christenen omgaan met hun geld zoals Luther dat deed?
2. Hoe zal Luther zijn uitspraak ' Niet wie heeft, maar wie geeft, is rijk', bedoeld hebben?
3. In Spreuken 30 gaat het over Agur. Hij bidt God om hem niet arm, maar ook niet rijk te maken. Hij legt ook uit waarom hij dat bidt. Zoek Spreuken 30:8 op en vul de volgende zinnen aan:

- Geef mij geen armoede, want dan zou ik
.....

- Geef mij geen rijkdom, want dan zou ik
.....

4. Als Luther gewild had, had hij veel geld kunnen verdienen. Mag je als christen proberen veel geld te verdienen en rijk te worden? Wat zegt de Bijbel over rijkdom? Schrijf op wat er in de Bijbelteksten staat:

Genesis 13:2
.....

1 Timotheüs 6:9
.....
.....

Lukas 18:25
.....
.....



5. Discussieer nu over de stelling: rijkdom kan een zegen, maar ook een vloek zijn.

6. In 2 Kor. 8 en 9 schrijft Paulus over de diaconiecollecte die in de kerk gehouden wordt. Lees 2 Kor. 8:9 en 13 (en evt. 2 Kor. 9: 6-7 en Luk 21:1-4) en bespreek de stellingen:

*Wie ziet op wat Jezus deed, geeft graag en veel.
Wie niet graag geld aan armen geeft kent Jezus niet.*

7. Kijk nu nog eens naar de vraag aan het eind van de inleiding bij deze vraag: Haal jij ook geld uit je spaarpot?

