

De sola's op een rij

De vijfennegentig stellingen van Luther hebben heel wat teweeg gebracht. Uiteindelijk is de ene kerk van zijn dagen gescheurd en ontstonden wat wij vandaag de protestantse kerken noemen. De leer van die kerken wordt wel eens kort samengevat in de vijf *sola's* van de reformatie.

***Sola fide* (Alleen door geloof)**

In de kerk van voor de Reformatie geloofde men, dat een mens zelf ook een bijdrage moest leveren aan zijn verlossing. Die bijdrage bestond onder meer in het doen van goede werken. Daartegenover legde Luther er de nadruk op, dat een mens alleen door geloof gered wordt: door te geloven krijgt hij deel aan wat Christus verdient heeft. Vergelijk Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus.

***Sola gratia* (Alleen door genade)**

Dit heeft alles te maken met het voorgaande: als een mens zelf geen bijdrage aan zijn verlossing kan en hoeft te leveren, is die verlossing enkel Gods verdienste en genade. Zelfs het geloof dat hem doet delen in de verdienste van Christus is nog genade: het wordt hem door God geschonken. Vergelijk voor dit laatste artikel 22 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

***Sola Scriptura* (Alleen de Schrift)**

Hoe weet een mens eigenlijk dat en hoe hij verlost moet worden? In de kerk van voor de Reformatie putte men daarvoor behalve uit de Bijbel ook uit de traditie. Dat wil zeggen: de uitleg van de Bijbel, zoals pausen en concilies die gegeven hadden. Daartegenover legde Luther er de nadruk op, dat we aan de Bijbel als het betrouwbare Woord van God genoeg (moeten) hebben. Vergelijk hiervoor artikel 5 en 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

***Solus Christus* (Alleen Christus)**

In de kerk van voor de Reformatie had men naast Christus ook nog heiligen bij wie men aanklopte. De belangrijkste van deze heiligen is wel Maria. Officieel maakte men wel onderscheid, maar in de praktijk nam de heiligenverering een grote plaats in. Luther benadrukte dat we aan Christus genoeg hebben. Vergelijk artikel 26 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

***Soli Deo Gloria* (Alleen God de eer)**

Dit vloeit uit het voorgaande voort: als een mens enkel verlost wordt door wat Christus voor hem verdient heeft aan het kruis op Golgotha en hij daar zelf niets aan kan of hoeft toe te voegen, is zijn verlossing enkel te danken aan de God die Christus naar de wereld stuurde. En is Hij ook de enige die daar onze lof, eer, dank en aanbidding voor verdient.