

## Ik geloof één, heilige, algemene, christelijke kerk

### Intro

'Zeg Jan, waar zullen we zondag naar de kerk gaan? In Vijfhuizen is een nieuwe gemeente ontstaan. De voorganger moet een boeiende spreker zijn. Er is ook een geweldige praiseband. We kunnen er mooi op de fiets heen, het is maar vijf kilometer.'

'Ik voel daar niet zo veel voor, Gerrit. Ik blijf liever in onze eigen kerk. Hier ben ik gedoopt en zit ik op belijdeniscatechisatie. Er zijn al zo veel verschillende kerken. Weer eentje erbij. Ik geloof niet dat dat goed is. Wat vind jij, Marco?'

'Ik ben het met Jan eens. Wat maakt het nou uit naar welke kerk je gaat? Als er maar uit de Bijbel gepreekt wordt.'

In 1529 ontmoeten twee reformatoren elkaar in Marburg in Duitsland: Luther en Zwingli. Het doel van het gesprek is om tot eenheid te komen tussen de reformator van Duitsland en de reformator van Zwitserland, want er zijn enkele grote verschillen tussen die twee, ook al zijn ze allebei uit de Kerk van die dagen gegaan en willen ze allebei de kerk hervormen. Maar het gesprek mislukt. Luther zegt aan het eind tegen Zwingli: 'Jij bent van een andere geest dan wij.' Zo kwam er geen eenheid tussen de kerken van de Reformatie. In onze tijd is de verdeeldheid tussen kerken nog veel groter geworden.



Luther en Zwingli spreken elkaar in Marburg

### Vragen

1. In het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17:21 bidt de Heere Jezus tot Zijn Vader om eenheid onder Zijn volgelingen. Laat hen één zijn, zoals Wij één zijn, sprak Hij. Sommigen zeggen daarom dat de grote kerkelijke verdeeldheid in ons land zonde tegenover God is.
  - a. Wat vind je daarvan? Of vind je het misschien wel prettig dat er zoveel kerken zijn, zodat je iets te kiezen hebt?
  - b. Wat vind je van de opmerking van Marco uit de intro: 'Wat maakt het nou uit naar welke kerk je gaat?'
2. Iemand schreef: 'De kerkelijke verdeeldheid is er oorzaak van dat veel mensen atheïst zijn geworden.' Waarom zou dit waar kunnen zijn, denk je? Betrek daarbij hoe Jezus in Johannes 17:21 zijn gebed om eenheid eindigt: opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.'
3. Sinds kort proberen mensen uit verschillende kerken tot meer eenheid onder protestanten in Nederland te komen. Al enkele keren vergaderden zij met vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen in de Grote Kerk van Dordrecht. Ze noemen deze vergadering een Nationale Synode. Op 5 november 2016 sprak een van de organisatoren de bijeenkomst toe: 'Als wij elkaar kunnen vinden in een gemeenschappelijk verbond, zal dat ons getuigenis naar

buiten versterken.' Onze samenleving heeft het Evangelie nodig, meer dan ooit. Het doel is uiteindelijk alle protestantse kerken in Nederland te verenigen in één kerkverband. De initiatiefnemers hopen dat onderlinge gesprekken tussen de kerken zullen leiden tot herkenning. En dat herkenning zal leiden tot verbondenheid en die weer tot (meer) eenheid rond het geloof in Jezus Christus.

- a. Vind je het doel van de mensen van de Nationale Synode een goed initiatief? Waarom wel of niet? Denk je dat het kans van slagen heeft?
- b. Spreek jij ook wel eens met jongeren (of ouderen) uit een ander kerkverband over kerk en geloof? Hoe heb je dat ervaren? Positief of negatief? Gaat het dan ook wel eens over verschillen? Of juist niet? Hoe ga je ermee om als er kritiek is op jouw kerk?
- c. In 2016 rondde Harmen van Wijnen zijn onderzoek naar de geloofsbeleving van jongeren en hun betrokkenheid bij de kerk af. Eén van zijn conclusies is dat veel kerkelijke jongeren weinig tot niets hebben met hun eigen kerk. Ze laten zich in hun keuze voor kerkgang vooral leiden door hun vriendengroep en door diensten die minder traditioneel zijn. Hoe zit dat bij jou? Zou jij ook de eigen gemeente kunnen verlaten en kiezen voor een gemeente die beter bij jouw gevoel past? En kan dat zomaar? Betrek bij de discussie wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 12:12-18. Daar gaat het over de gemeente als het lichaam van Christus. Lees ook de vragen en antwoorden 54 en 55 uit de Heidelbergse Catechismus. Het gaat daar over de heilige, algemene christelijke Kerk.

### *Stellingen*

Kies een van de onderstaande stellingen en ga daarover met elkaar in debat. Vorm twee groepen. De een verdedigt de stelling, de ander bestrijdt die.

#### *Stelling 1*

God vraagt niet van ons om onze eigen kerk te verlaten voor een kerk die fijner is.

#### *Stelling 2*

Het zou een goede zaak zijn als onze gemeente regelmatig aan 'kanselruil' zou doen met een predikant uit een ander kerkverband.

#### *Stelling 3*

Als de kerk in Nederland één wordt, zal zij weer maatschappelijke betekenis krijgen.

#### *Stelling 4*

Af en toe naar een andere kerk gaan mag van Jezus.